



♪ Sta op! ♪ Mathias Ebert met familie en vrienden



Het lied „Sta op!“ van Mathias Ebert en familie roept ons op krachtige en profetische wijze op om ons bewust te worden van het enorme potentieel dat in ons schuilt – een goddelijke zaadkorrel! Het beschrijft de zwakheid en berusting van veel mensen. Maar de natuur laat ons zien dat zwakheid de beste voorwaarde is voor groei. Het zaadje valt alleen en onder druk van de aarde in het donker en kan alleen zo groeien. “Je groeit boven jezelf uit, je wortels diep en stevig”, zoals het refrein zegt.

Als zaadje val je in de aarde,
bedekt, vaak benauwd, zonder licht,
vaak wanhopig, afgehaakt,
omdat er helemaal niets gebeurt,
zonder hoop, zonder kracht, zonder uitzicht.

Wonderen gebeuren nooit op andere wijze
alleen, zonder macht of kracht.
Gebreken vul je zelf aan,
je bent blij om de prijs te betalen,
omdat je weet, dat het goddelijke groeit.

***Sta op en verhef je stem,
Sta op en toon je gezicht!
Je groeit boven jezelf uit,
je wortels diep en vast,
noch dood noch duivel vrees je nu!***

Wat kan ik alleen op gang brengen,
wat kan ik alleen al doen,
vraag je je af,
je draait je om en vertrouwt je ogen niet:
Zoveel Goddelijks groeit op in het morgenlicht!

Alleen op mij komt het aan,
ziet nu iedereen,
op mij en op jou, in één hart verenigd.
Wat mij ontbreekt, wat ons kwelt,
veroordeel ik niet,
maar vul ieder gebrek zelf aan.

***Sta op en blijf staan, wanneer de storm komt!
Blijf standvastig, wordt met ons tot licht,
toldat de duisternis vlucht
en de storm gaat liggen,
toldat de gehele mensheid God in zichzelf ziet.***

Herken jezelf, herken wie wij zijn,
herken je goddelijke natuur!
Neem de lotsbestemming in de hand voor jou en elk land
en bouw met ons aan een nieuwe wereld.

***Sta op en verhef je stem!
Sta op en toon je gezicht!
Je groeit boven jezelf uit,
je wortels diep en vast,
noch dood noch duivel vrees je nu!***

***Sta op en blijf staan, wanneer de storm komt!
Blijf standvastig, wordt met ons tot licht,
tot de duisternis vlucht
en de storm gaat liggen,
totdat de hele mensheid God in zich ziet.***

***Tot de duisternis vlucht
en de storm gaat liggen,
tot de hele mensheid God in zichzelf ziet.***

door me.

Bronnen:

geen

Dit zou u ook kunnen interesseren:

--- Dit zou u ook kunnen interesseren:

Hier het profetische treffen in zijn volle lengte bekijken:
"Jullie zijn goden" - Profetisch treffen 2021 (met Ivo Sasek) (NL)
www.kla.tv/21059

Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...



- wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
- zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
- nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl

Het is de moeite waard om het bij te houden!

Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail
verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl

Kennisgeving:

Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te blokkeren of te benadelen.

Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!

Klikt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl

Gebruiksrecht: [Standaard-Kla.TV-Licentie](#)

Kla.TV produceert alle uitzendingen op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk. De verspreiding van onze producten door u is onze enige beloning!
Meer info bij www.kla.tv/licence